

4η ΚΥΡΙΑΚΗ της ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ Β



Σε όλη την Περίοδο της Σαρακοστής τα Αναγνώσματα μας λένε ότι ο Θεός είναι πιστός στην Αγάπη του για μας. Αυτό το κεντρικό θέμα αναπτύσσεται και στα σημερινά Αναγνώσματα. Το Α΄ Ανάγνωσμα υπενθυμίζει στους Εβραίους ότι η τραγική εξορία τους στην Περσία, η καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Η απελευθέρωσή τους όμως είναι αποτέλεσμα της ευσπλαχνίας του Θεού. Αυτό φανερώνεται σε όλο το μεγαλείο του με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, που μας δίνει ξανά την πνευματική ζωή και μας κάνει μετόχους στην ανάσταση και κληρονόμους της δόξας Του. Και το Ευαγγέλιο με συγκινητικό τρόπο μας λέει ότι η σωτηρία του ανθρώπου οφείλεται στην απέραντη αγάπη του Θεού για μας, που δεν θέλει να μας καταδικάσει αλλά να υψώσει στο Σταυρό τον Ιησού για να έχουμε την αιώνια ζωή.

ΙΕΡ: Εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ΛΑΟΣ: Αμήν

ΙΕΡΕΑΣ: Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας.

ΛΑΟΣ: Και με το πνεύμα σου.

ΙΕΡΕΑΣ: Αδελφοί, ας αναγνωρίσουμε τα αμαρτήματά μας για να γίνουμε άξιοι να τελέσουμε αυτά τα θεία Μυστήρια.

ΙΕΡΕΑΣ: Κύριε, Σου που δεν θέλεις το θάνατο αλλά τη μεταστροφή και τη ζωή του κάθε αμαρτωλού,

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΛΑΟΣ: ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

ΙΕΡΕΑΣ: Χριστέ, Σου που ήρθες στη γη κι έζησες ανάμεσά μας για να μας συμφιλιώσεις,
ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΛΑΟΣ: ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

ΙΕΡΕΑΣ: Κύριε, Σου που μας κρατάς σταθερούς στην πορεία μας προς τον Οίκο του Πατέρα,
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΛΑΟΣ: ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

ΙΕΡΕΑΣ: Ο Παντοδύναμος Θεός ας μας ελεήσει, ας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και ας μας οδηγήσει στη ζωή την αιώνια.

ΛΑΟΣ: Αμήν

ΔΕΗΣΗ ΣΥΝΑΠΤΗ

Πανεύσπλαχνε Θεέ, ο οποίος διά του Λόγου σου συμφιλιώνεις με τρόπο θαυμαστό τον άνθρωπο μαζί σου, αξίωσε το χριστιανικό λαό να προετοιμαστεί, για να εορτάσει την πανήγυρη του Πάσχα με πίστη θερμή και πρόθυμη ευσέβεια.

Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΛΑΟΣ: ΑΜΗΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ του ΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Α΄

Η οργή και του έλεος του Κυρίου αποκαλύπτεται μέσω της εξορίας και της απελευθέρωσης του λαού.

Ανάγνωσμα από το δεύτερο βιβλίο των Παραλειπομένων 36,14-16. 19-23

Εκείνο τον καιρό, όλοι οι πρώτοι από τους ιερείς και ο λαός πολλαπλασίασαν τις παραβάσεις τους και έπραξαν σύμφωνα με όλα τα βδελύγματα των εθνών και μίαναν τον οίκο του Κυρίου, που τον είχε αγιάσει στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων τους, τους παράγγελλε μέσω των απεσταλμένων του, σηκωμένος το πρωί και υπενθυμίζοντας κάθε ημέρα, επειδή λυπόταν το λαό του και το κατοικητήριό του. Αυτοί, όμως, χλεύαζαν τους απεσταλμένους του Θεού, καταφρονούσαν τα λόγια του και κοροϊδευαν τους προφήτες, μέχρις ότου η οργή του Κυρίου ανέβηκε εναντίον του λαού του, ώστε θεραπεία δεν υπήρχε. Και κατέκαψαν οι εχθροί τον οίκο του Θεού, κατέστρεψαν το τείχος της Ιερουσαλήμ, κατέκαψαν όλα τα παλάτια της και γκρέμισαν ό,τι πολύτιμο υπήρχε. Και όποιος ξέφυγε τη μάχαιρα, οδηγήθηκε στη Βαβυλώνα και υπηρέτησε το βασιλιά και τους γιους του, μέχρι τον καιρό της βασιλείας των Περσών, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, που είχε γίνει μέσω του στόματος του Ιερεμία: μέχρις ότου η γη να λάβει τα Σάββατά της, όλο τον καιρό της ερήμωσής της

φύλαπτε το Σάββατο, μέχρις ότου συμπληρωθούν εβδομήντα χρόνια. Και στον πρώτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, που έγινε μέσω του στόματος του Ιερεμία, ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, ο οποίος διακήρυξε μέσα σε ολόκληρο το βασίλειό του, και μάλιστα εγγράφως, λέγοντας: Αυτά λέει ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας: Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, μου έδωσε όλα τα βασίλεια της γης, κι αυτός με πρόσταξε να του οικοδομήσω οίκο στην Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία. Ποιος από σας είναι από ολόκληρο το λαό του; Ο Κύριος, ο Θεός, του ας είναι μαζί του, κι ας ανέβει».

ΛΟΓΟΣ του ΚΥΡΙΟΥ

ΛΑΟΣ: Σ' ευχαριστούμε Κύριε.

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ

**Αντ: Πώς θα ψάλλουμε τον ύμνο του Κυρίου,*
σε ξένη χώρα;**

Στην όχθη των ποταμών της Βαβυλώνας καθίσαμε και κλάψαμε,* ενθυμούμενοι τη Σιών. Στις τριγύρω πιές τις κιθάρες μας κρεμάσαμε. **Αντ.**

Αυτοί που μας αιχμαλώτισαν* μας ζητούσαν εκεί τραγούδια. Κι αυτοί που μας έθλιβαν, ζήτησαν χαρά:* «Τραγουδήστε» μας έλεγαν, «ύμνους στη Σιών». **Αντ.**

Πώς θα ψάλλουμε τον ύμνο του Κυρίου,* σε ξένη χώρα; Αν σε λησμονήσω, Ιερουσαλήμ,* να ξεραθεί το δεξί μου χέρι. **Αντ.**

Να κολλήσει η γλώσσα μου στο λάρυγγά μου, εάν σε ξεχάσω,* αν δε βάλω την Ιερουσαλήμ στην αρχή της χαράς μου. **Αντ.**

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Νεκροί ως προς την αμαρτία, με τη χάρη έχετε σωθεί.

**Ανάγνωσμα από την επιστολή του
Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους
2,4-10**

Αδελφοί, ο Θεός, που είναι πλούσιος σε έλεος, εξαιτίας της μεγάλης αγάπης με την οποία μας αγάπησε, κι ενώ εμείς ήμασταν νεκροί από τα παραπτώματα, μαζί με το Χριστό μας ζωοποίησε, – από χάρη έχετε σωθεί – και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μας ανάστησε μαζί του και μαζί του μας έβαλε να καθίσουμε στα επουράνια, με σκοπό να δείξει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβολικά μεγάλο πλούτο της χάρης του σε καλοσύνη, που μας έχει δείξει μέσω του Ιησού Χριστού. Πράγματι, με τη χάρη του έχετε σωθεί,

διαμέσου της πίστεως. Κι αυτό δεν προέρχεται από σας, αλλά είναι δώρο του Θεού. Δεν προέρχεται από τα έργα, ώστε κανένας να μην μπορεί να καυχηθεί. Πράγματι, είμαστε δημιουργήμα του, πλασμένοι μέσω του Ιησού Χριστού για καλά έργα, που ο Θεός τα προετοίμασε για να τα εκτελέσουμε.

ΛΟΓΟΣ του ΚΥΡΙΟΥ

ΛΑΟΣ: Σ' ευχαριστούμε Κύριε.

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ο λόγος Σου είναι φως, στα μονοπάτια της ζωής μου. Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει τη ζωή την αιώνια. **Ο λόγος σου είναι φως, στα μονοπάτια της ζωής μου.**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Ο Θεός έστειλε τον Υιό για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού.

ΙΕΡΕΑΣ: Ο Κύριος να είναι μαζί σας

ΟΛΟΙ: Και με το πνεύμα σου.

Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο
3,14-21

ΟΛΟΙ: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στο Νικόδημο: «Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε ο καθένας που πιστεύει σ' αυτόν να έχει την αιώνια ζωή». Διότι έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει την αιώνια ζωή. Επειδή ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Όποιος πιστεύει σ' αυτόν δεν κρίνεται. Αλλά όποιος δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενή Υιού του Θεού. Αυτή είναι η κρίση: το φως ήλθε στον κόσμο, και οι άνθρωποι αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Πράγματι, τα έργα τους ήταν πονηρά. Διότι όποιος κάνει το κακό, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Αλλά εκείνος που πράττει την αλήθεια πηγαίνει προς το φως, για να φανερωθούν τα έργα του ότι έχουν γίνει σύμφωνα με το Θεό.

ΛΟΓΟΣ του ΚΥΡΙΟΥ.

ΟΛΟΙ: Σε υμνούμε Κύριε Ιησού Χριστέ.

Ο Μ Ι Λ Ι Α

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός

γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάνα την Τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

ΙΕΡΕΑΣ: Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός μας αγαπά με μια αγάπη φιλεύσπλαχνη και ανιδιοτελή. Αυτό μας ανάγγειλε ο λόγος του. Ας τον ικετεύσουμε ψάλλοντας:

- Χάρισέ μας, Κύριε,*, την αγάπη σου!

-. Για να μάθουμε να αγαπάμε αληθινά, δηλαδή πέρα από εγωισμούς και συμφεροντολογικούς υπολογισμούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-. Για να μάθουν οι κυβερνήτες των εθνών να βλέπουν πέρα από τα στενά συμφέροντα των λαών τους και να αναζητούν την πρόοδο ολόκληρης της ανθρωπότητας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-. Για να επιστρέψουν με χαρά και υγεία όσοι βρίσκονται μακριά απ' τα σπίτια τους: οι αιχμάλωτοι, οι άρρωστοι, οι φυλακισμένοι, οι μετανάστες, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-. Για να φωτίζει την καρδιά μας και όλη την ύπαρξή μας η επιθυμία της ουράνιας πατρίδας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

ΙΕΡΕΑΣ: Όλα, Κύριε όσα κατέχουμε, είναι δώρα της δικής σου αγάπης. Μάθε μας να μοιραζόμαστε με αγάπη, ό,τι με αγάπη μας έχεις χαρίσει. Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

ΟΛΟΙ: Αμήν.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΕΡΕΑΣ: Ευλογητός είσαι, Κύριε, Θεέ του Σύμπαντος, διότι από τα πλούσια δώρα Σου, λάβαμε αυτό τον άρτο, καρπό της γης και της εργασίας του ανθρώπου. Σου τον προσφέρουμε να γίνει για μας Άρτος Ζωής αιώνιας.

ΛΑΟΣ: Ευλογητός ο Θεός στους αιώνες

ΙΕΡΕΑΣ: Ευλογητός είσαι, Κύριε, Θεέ του Σύμπαντος, διότι από τα πλούσια δώρα Σου, λάβαμε αυτό τον οίνο, καρπό της αμπέλου και της εργασίας του ανθρώπου. Σου τον προσφέρουμε να γίνει για μας Ποτό Σωτηρίας αιώνιας.

ΛΑΟΣ: Ευλογητός ο Θεός στους αιώνες

ΙΕΡΕΑΣ: Παρακαλείτε, αδελφοί τον Παντοδύναμο Θεό Πατέρα, να δεχτεί τη θυσία που Του προσφέρουμε

ΛΑΟΣ: Ας δεχτεί ο Κύριος από τα χέρια σου αυτή θυσία προς δόξα του Ονόματός Του, προς όφελος δικό μας και όλης της Αγίας Του Εκκλησίας.

ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΑ

Με χαρά σου παρουσιάζουμε, Κύριε, τα δώρα για την ιερή αυτή θυσία, και σε ικετεύουμε, αξιώσέ μας, να την τελέσουμε με ειλικρινή πίστη και να την προσφέρουμε για τη σωτηρία του κόσμου. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΛΑΟΣ: ΑΜΗΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΙΕΡΕΑΣ: Ο Κύριος να είναι μαζί σας.

ΛΑΟΣ: Και με το πνεύμα σου.

ΙΕΡΕΑΣ: Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.

ΛΑΟΣ: Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

ΙΕΡΕΑΣ: Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο και Θεό μας.

ΛΑΟΣ: Άξιον και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο, καθήκον ιερό και σωτήριο, παντού και πάντοτε να σ' ευχαριστούμε, Κύριε, Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε. Διότι με τη νηστεία του σώματος δαμάζεις τα πάθη, εξυμώνεις τα πνεύματα και μας παρέχεις χάρη και δύναμη, διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Δι' αυτού οι Άγγελοι υμνούν τη μεγαλειότητά σου, την προσκυνούν οι Κυριότητες, τη σέβονται οι Εξουσίες. Οι ουρανοί και οι ουράνιες Δυνάμεις, καθώς και τα μακάρια Σεραφείμ, με κοινή

αγαλλίαση σε δοξάζουν. Ευδόκησε, λοιπόν, σε παρακαλούμε, Κύριε, οι φωνές μας να ενωθούν με τις δικές τους φωνές, σε ικετευτική ομολογία ψάλλοντας:

ΟΛΟΙ: Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός Σαβῶθ: πλήρεις ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Ωσαννά εν τοις υψίστοις. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΕΥΧΗ

ΙΕΡΕΑΣ: Μυστήριο Πίστewας

ΛΑΟΣ: Το θάνατό Σου, Κύριε, αναγγέλλουμε και την Αγία Σου Ανάσταση ομολογούμε, έως ότου έλθεις.

ΙΕΡΕΑΣ: Δι' Αυτού και μετ' Αυτού και εν Αυτώ, εις σε, τον Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα εν τη ενότητα του Παναγίου Πνεύματος, πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται, εις τους αιώνες των αιώνων.

ΛΑΟΣ: ΑΜΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΕΡΕΑΣ: Υπακούοντας στην εντολή του Σωτήρα μας ας προσευχηθούμε όπως ο ίδιος μας δίδαξε και με παρρησία ας πούμε:

ΟΛΟΙ: Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς αγιασθήτω το Όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δος ημίν σήμερα και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

ΙΕΡΕΑΣ: Ελευθέρωσε μας Σε παρακαλούμε Κύριε, από κάθε κακό και χάριζε στις μέρες μας την ειρήνη. Βοήθησέ μας να απαλλαγούμε για πάντα από την αμαρτία και να μένουμε ακλόνητοι σε κάθε δοκιμασία, προσδοκώντας την εκπλήρωση της μακάριας ελπίδας και τον ερχομό του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας.

ΛΑΟΣ: Διότι δική Σου είναι η Βασιλεία, η Δύναμη και η Δόξα στους αιώνες.

ΙΕΡΕΑΣ: Κύριε Ιησού Χριστέ, Εσύ που είπες στους Αποστόλους Σου: «την Ειρήνη σας αφήνω τη δική μου ειρήνη σας δίνω», μην κοιτάξεις τις αμαρτίες μας, αλλά την πίστη της Εκκλησίας Σου και σύμφωνα με το θέλημά Σου δώριζε της ειρήνης και ενότητα. Εσύ που ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων.

ΛΑΟΣ: Αμήν

ΙΕΡΕΑΣ: Η ειρήνη του Κυρίου να είναι μαζί σας.

ΛΑΟΣ: Και με το Πνεύμα Σου

ΙΕΡΕΑΣ: Ας ανταλλάξουμε μεταξύ μας ασπασμό ειρήνης.

ΛΑΟΣ: Αμνέ του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς (2).

Αμνέ του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, δος εις ημάς την ειρήνην.

ΙΕΡΕΑΣ: Ιδού ο Αμνός του Θεού, ιδού ο αίρων τις αμαρτίες του κόσμου, μακάριοι οι καλεσμένοι στο δείπνο του Αμνού.

ΛΑΟΣ: Κύριε, δεν είμαι άξιος να Σε δεχτώ, αλλά πες μόνο ένα λόγο και η ψυχή μου θα θεραπευτεί

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεέ Πατέρα, εσύ ο οποίος φωτίζεις κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, φώτιζε, σε παρακαλούμε, τις καρδιές μας με το φως του προσώπου σου, για να σκεπτόμαστε πάντοτε αυτά που είναι αντάξια και αρεστά στη μεγαλοσύνη σου και να σε αγαπούμε με ειλικρίνεια. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΟΛΟΙ: ΑΜΗΝ.

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Προστάτευε, Κύριε, και στήριζε τους πιστούς σου, που σε ικετεύουν στην αδυναμία τους. Όσο πορεύονται στα σκότη της θνητής ζωής, με το δικό σου φως ζωογόνησέ τους, λύτρωσέ τους με ευμένεια από όλα τα δεινά και χορήγησέ τους τη χάρη να φθάσουν στα αιώνια αγαθά. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ΟΛΟΙ: ΑΜΗΝ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΙΕΡΕΑΣ: Ο Κύριος να είναι μαζί σας.

ΛΑΟΣ: Και με το Πνεύμα Σου

ΙΕΡΕΑΣ: Είθε να σας ευλογήσει ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.

ΛΑΟΣ: Αμήν

ΙΕΡΕΑΣ: Πορεύεστε στην ειρήνη του Κυρίου.

ΛΑΟΣ : Ευχαριστούμε το Θεό.

